

Kapellen

Tijdens deze wandeling zien we 2 kapellen, nl. Klein Scherpenheuvel en de Krijzerskapel.

Klein Scherpenheuvel dankt zijn naam aan de opvallende gelijkenis met de barokke Basiliek van Scherpenheuvel. Net zoals in de basiliek is de koepel van het kapelletje bezaaid met sterren.

De kapel dateert van 1842 en werd opgericht door toedoen van de toenmalige onder-pastoor Druyts, naar aanleiding van het 200-jarige bestaan van de parochie.

De beschermde Krijzerskapel werd in 1754 gebouwd ter ere van O.L.V. van Altijddurende Bijstand. Vele moeders kwamen hier bidden tegen het overmatige wenen van hun baby's, wat de kapel haar bijnaam gaf. Het opschrift "refugium peccatorum" betekent "toevlucht der zondaars". Wanneer je door het kleine venstertje in de deur in de kapel kijkt, zie je een classicistisch altaar met een uit hout gesneden madonna, geflankeerd door meerdere heiligenfiguren.

Info:

Toerisme Heist-op-den-Berg

Postweg 6

2220 Heist-op-den-Berg

toerisme@heist-op-den-berg.be

015 25 15 82

Trage wegen

Deze wandeling gaat langs allerlei trage wegen. In het centrum zijn het vaak de oude miswegen, langs waar de mensen vroeger naar de kerk gingen. We ontdekken ook een aantal verbindingen achter verkavelingen, waarlangs fietsers en voetgangers veilig naar het centrum kunnen.

En ongetwijfeld de mooiste trage wegen hier zijn de onverharde landbouwwegen tussen de akkers en de velden in het landelijke Wiekevorst. Geniet met volle teugen van de fluitende vogels die je hier nog hoort, de geuren van het platteland en de weidse uitzichten.

Na de wandeling zin in iets lekkers van eigen bodem? Kijk snel op www.proefheist.be en ontdek allerlei producten die in Heist geteeld en gemaakt worden.

Lengte: 6 km

Terrein: 70% onverhard en

Start: Kerk, Wiekevorst-Dorp
2222 Wiekevorst

Tragewegenwandeling Wiekevorst

Langs kapellen, weides en akkers



HEIST

Vertrek aan de kerk en vlak voor café 't Centrum sla je linksaf, vanaf dan kan je de wandelknooppunten volgen, tot je bijna aan knooppunt 74 bent. Vanaf daar is het nog even kaartlezen tot je terug aan de kerk aankomt. Geniet van je wandeling!

