



Hier en daar zie je de kerktoeren van de abdij verschijnen. Aanvankelijk had deze een spitsse toren maar na de oorlog herrees hij als een campanie of Italiaanse klokkenstoren. Een statige weg leidt je langs de abdij en brouwerij. Waar nu de abdij staat bevond zich vroeger de hoeve 'Nootrust' waar zich in 1794 tien Franse Cisterciënzers van de Strikte Observantie vestigden. Wij kennen deze orde beter als de Trappisten.

Huize Walden

Deze wandeling kwam tot stand in samenwerking met Huize Walden. Gelegen in een bosrijke omgeving en in de schaduw van de Abdij der Trappisten bevindt zich deze warme zorgorganisatie waar zorg op maat primeert. Dit alles is mogelijk door een ploeg van gemotiveerde medewerkers, en een bijzonder, straffe vrijwilligersploeg die allerlei initiatieven ondersteunt met hun inzet en creativiteit.

Abdij en brouwerij der Trappisten

Aan je linkerkant, achter de glasramen in de abdijmuur bevindt zich het noviciaat, waar novicen hun opleiding krijgen in het Cisterciënzer leven. Na 5 jaar kan een novice aan de abt vragen om zijn plechtige gelofte af te leggen waardoor hij zich definitief verbindt met de abdijsgemeenschap. De monniken voorzien in hun eigen levensonderhoud. Zo vind je naast de abdij ook een brouwerij, een bakkerij, een boerderij en een kaasmakerij.

Sint Bernarduskapel

Langs de oprij naar de abdij zie je links een kapel, gewijd aan de heilige Bernardus. Tijdens de tweede wereldoorlog storten twee Britse bommenwerpers neer in de buurt van de abdij waarbij 13 doden vielen. Deze kapel werd in 1947 opgericht door de paters als herinnering aan de gesneuvelde militairen en als dank omdat de abdij gespaard bleef van legenslag tijdens de oorlog.



Deze route laat je vooral kennismaken met de prachtige groene omgeving rond de abdij. Van de lente tot de herfst zie je hier in de weiden koeien grazen. De monniken houden deze koeien uitsluitend voor de melk, aangezien ze vegetarisch leven.

Hier en daar zie je de kerktoeren van de abdij verschijnen. Aanvankelijk had deze een spitsse toren maar na de oorlog herrees hij als een campanie of Italiaanse klokkenstoren. Een statige weg leidt je langs de abdij en brouwerij. Waar nu de abdij staat bevond zich vroeger de hoeve 'Nootrust' waar zich in 1794 tien Franse Cisterciënzers van de Strikte Observantie vestigden. Wij kennen deze orde beter als de Trappisten.

Op verkenning door het landschap rond de abdij der Trappisten



6,5 km
verkorting 4,5 km



Startpunt Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, Westmalle



Lengte: 6,5 km - verkorting 4,5 km



Trappistenabdij • bos en landschap



Niet helemaal verhard maar toegankelijk voor **wieltjes**.



Rolstoelvriendelijk toilet bij Café Trappisten en Huize Walden.



Ontdek je een probleempje onderweg? Geef **toerisme Malle** een seintje!



Wandeling in samenwerking met **Huize Walden**. Op zondag tussen 14.00 en 16.30 uur verwelkomen ze je graag voor een drankje in de cafetaria..



www.toerisme-malle.be



Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Sanne Van Looy, Antwerpsesteenweg 246,
2390 Malle • Kaart: Toerisme Provincie
Antwerpen • Foto's: Beeldenbank abdij,
Leemans Carl, TPA, Mie De Backer • 230409



Op wieltjes



Op wieltjes

6,5 km • verkorting 4,5 km



Tip

Wijk even af van de route naar de hoofdingang van de abdij. De mooie oprijlaan geeft uit op een deur waar je kan aanbellen om trappistenkaas te kopen.



90	Wandelknooppunt
	Wandelroute
	Wandelroute (verkorting)
	Verharde ondergrond
	Onverharde ondergrond
	Traject afwijkend van het wandelknooppuntennetwerk

Met dank aan Toerisme Provincie Antwerpen © 2023 | Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm is verboden | Kaartontwerp TPA & Elke Feusels | www.provincieantwerpen.be | Voor verbeteringen en suggesties op de routes en de bewegwijzering: www.routedokter.be

Brouwerij
 Abdij
 Picknickplaats
 Zitbank

- Start: parking van Café Trappisten.
- Steek de Antwerpsesteenweg over.
- Neem de kasseiweg richting de Abdij.
- Sla rechts de eerste zijweg (aan knooppunt 99) in of ga nog even rechtdoor als je wat kaas wilt kopen.
- Sla links de Sint-Pauluslaan in (knooppunt 30).
- Blijf de Sint-Pauluslaan volgen voorbij knooppunt 31.
- Je passeert aan je rechterkant Huize Walden.
- Sla links de zandweg in voor het bos.
- Op het kruispunt van 2 zandwegen ga je rechtdoor.
- Blijf de weg links volgen.
- Neem de eerste zandweg rechts en volg deze tot op de straat Nooitrust.
- Wandel links Nooitrust in.
- Sla rechts de Jagersweg in.
- Sla links de Eikendreef in; volg deze tot het einde.
- Steek voorzichtig de Antwerpsesteenweg over.
- Neem het kleine paadje links van de bushalte tot in Den Mostheuv.
- Volg Den Mostheuv tot voorbij de versmalling.
- Net voorbij De Beukenlaan (aan je rechterkant) wandel je links het bospaadje in.
- Volg het bospaadje tot aan de Elzenlaan.
- Neem onmiddellijk rechts het paadje tot aan de Rode Kruislaan.
- Volg de Rode Kruislaan, ga op het einde het bos in (knooppunt 56).
- Neem in het bos het weggetje links.
- Kies aan de splitsing van de Lacroixlaan en de Epicalaan links de Lacroixlaan.
- Neem de eerste straat links, de Rode Kruislaan.
- Sla op het einde rechts, het paadje dat je eerder nam, weer in.
- Ga op het einde rechts de Oude Kastanjedreef in.
- Ga links terug de Lacroixlaan in.
- Je komt terug aan je startpunt.

Verkorting: ga rechtdoor tot voorbij knooppunt 98 en sla daarna de eerste weg aan je linkerkant in. Ga verder vanaf stap 12.