

Opvallend zijn 't Oud-Gemeentehuis uit 1907 en het standbeeld ter ere van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Dit kunstwerk van Theo Blickx stelt een treurende moeder voor, en heet *Louwke Poep* in de volksmond.

Wandel door de Dorpsstraat.

Dit is de oudste straat van onze gemeente met nog hier en daar een litteken uit het verleden. Kijk vooral naar de gevels boven de uitstralamen! Je ziet hier ook de voorgevel van de kapel van het vroegere klooster van de zusters van Berlaar.



Wat nu het Cultuurcentrum (huisnummer 45) is, was oorspronkelijk een vluchthuis voor de monniken van de abdij van Hemiksem. Later kreeg het allerlei andere bestemmingen. Meer uitleg lees je op het infobord ter plaatse.

Het vroegere koetshuis is nu een bistro-café. In de tuin ontdek je het beeld *Goldi* van Paul Van Hoeydonck, bekend van zijn *Fallen Astronaut* - het enige kunstwerk op de maan! Het beeldje is amper 14 cm hoog en werd er in 1971 geplaatst door de bemanning van Apollo 15.

De Oude Kerkstraat (waar zich de toegang van de tuin bevindt) brengt je terug naar je vertrekpunt.

Let in het voorbijgaan nog op het merkwaardig kruisbeeld. Dit is het grafmonument van de familie Geysels en dateert uit 1742. Trouwens, op deze plaats achter de kerk werd tot aan de Franse Revolutie recht gesproken door de vierschaar. Traditioneel vond deze rechtspraak plaats in open lucht.

Wie ook de oostzijde van het centrum wil verkennen, kan hier vertrekken voor het Dennenburgpad. Hierover bestaat een afzonderlijke brochure.

vertrek- en eindpunt

Het Jacobuspad vertrekt en eindigt op het Kerkplein. Daar kan je ook parkeren.

teksten/foto's

© Gemeente Kapellen / Herman De Meulenaere

algemene informatie

Gemeente Kapellen – Administratief Centrum –
dienst Toerisme – Antwerpsesteenweg 130 –
2950 Kapellen – 03 660 66 01 –
toerisme@kapellen.be – www.kapellen.be

Deze wandeling werd ingehuldigd in 1978 en herwerkt in 1999, 2003, 2009 en 2018.



JACOBUSPAD 8,5 KM



Toerisme Kapellen
Antwerpsesteenweg 130 – 2950 Kapellen
03 660 66 01 – toerisme@kapellen.be

Het Jacobuspad telt 8,5 km en heeft als vertrek- en aankomstplaats de Sint-Jacobuskerk in het centrum van de gemeente. Deze wandeling verkent het centrum van de gemeente en de westkant (kant Hoevenen). De wandeling is bewegwijzerd met rode pijlen.

De Sint-Jacobuskerk is een van de haltes op de wandel- en fietsroute naar Santiago de Compostela. Merk de koperen schelp voor de deur op. Meer informatie vind je op het infobord ter plaatse.



Ga het park in langs de mooie laan tegenover de toegangsdeur van de kerk.

Vooran links staat een modern Jabobusbeeld, JACOBUS de Pelgrim van Vally Moors. Aan je rechterzijde vind je de rozentuin, een stilteplek om tot rust te komen. Neem de tijd om er eens een kijkje te nemen. Op het einde van de laan staat Musca, een kunstwerk van Rudy De Graef. Als je in de ring gaat staan en naar boven kijkt, heb je een mooi zicht op het park!



Ga even naar rechts en wandel langs de prachtige speeltuin, volg het pad iets verderop naar links, richting de watertoren. Neem het pad rechts naast de watertoren.

De watertoren werd in 1938 gebouwd om de gemeente van drinkwater te voorzien. Hij werd in 1990 buiten dienst gesteld.

De wandelweg rechts ervan is de Krekelenbergse Kerkweg, maar werd vroeger ook de Prop genoemd. Het naambordje van dit pad werd al meermaals gestolen. Aan het einde kom je op de Bergstraat: je ziet een ingang van het park en de atletiekpiste.

Ga daar rechtdoor en sla rechtsaf in de Sevenhanslei. Op het einde sla je linksaf, naar de Streepstraat.

De Sevenhanslei verwijst naar Stan Sevenhans, voormalig eigenaar van de gronden in deze buurt en uitbater van de reeds lang verdwenen cinema Lux op de Hoevensebaan. In de Streepstraat ontdek je achter de huizen aan je linkerzijde het voetbalstadion van Royal Cappellen FC.

Voorbij de Biartlei ga je verder de Streepstraat in, tot aan KP 92 van het wandelknooppuntennetwerk. Dit is tevens de toegang van Het Rood. Volg KP 91, dwars door het bos.

Het Rood is een beschermd natuurgebied, kijk op de infoborden voor meer uitleg. Achteraan in de middendreef is een heuveltje met een zitbank, waar je even kan genieten van de rust en de stilte.

Aan je voeten stroomt de Rode Beek. De kleur van het water wijst op de aanwezigheid van ijzer in de grond.



Daal de heuvel af en vervolg je weg via een pad, nog steeds richting KP 91. Even verderop verlaat je het wandelknooppuntennetwerk. Volg hier de tweede (!) rode pijl (van de wandeling) naar links en loop door het bos tot aan de afsluiting van tennisclub TC 80, neem daar een pad dat evenwijdig loopt met de Parijseweg aan je rechterzijde. Wie dit wat te avontuurlijk vindt, kan ook op het fietspad van de Parijseweg naar links wandelen. Welke weg je ook kiest, uiteindelijk kom je uit ter hoogte van Parijseweg 95.

De Parijseweg vormt de grens tussen Kapellen en Hoevenen/ Stabroek. Aan je



rechterzijde ligt een dichtbevolkt woongebied. Dit stukje land was vroeger de uitloper van de Hoevense polder. Het stuk tussen Parijseweg en Ettenhoven was een

overgangsgebied met al niet erg vruchtbaar scherp zand. Aan de linkerkant van de Parijseweg (de kant van Het Rood) begon dan het echte heidegebied en werd de grond langzaam zandiger.

Volg de Parijseweg links en ga linksaf de Streepstraat in.

Je wandelt voorbij de weiden waar Jumping Kapellen al vaak werd georganiseerd. De zwarte, ijzeren poort hier net naast, is de toegang tot park Blauwhof. Als bezoeker mag je hier wandelen, als je op de verharde weg blijft.

Wandel over het domein via de kronkelende asfaltweg voorbij kasteel Blauwhof (dat aan je rechterzijde ligt), tot aan de Hoevensebaan.

Het Blauwhof was het statige kasteel van de familie Biart. Ook Het Rood behoorde tot dit domein. Het oorspronkelijke kasteel werd afgebroken en er kwam een modern appartementsgebouw in de plaats.

Verlaat het park naar rechts en steek de Hoevensebaan over aan het zebrapad tegenover de Albertdreef. Volg de Albertdreef, de breedste straat van Kapellen – gebruik best de zijwegen.

Op het einde van de straat loop je voorbij de kerk van O.L.V. van Fatima, ook wel de kapel van de paters Oblaten genoemd.

Wandel links de Essenhoutstraat in, steek over en neem de 1ste straat rechts, de Peedreef, en onmiddellijk daarna links de Elzenstraat.

De huisnummers 18 en 20 zijn vroege creaties van de bekende architect Jo Crepain (aan wie een afzonderlijk wandelpad is gewijd).

Neem de Wilgenstraat links en dan de Knotwilgstraat links. Wandel rechtdoor het parkje in en neem de boogvormige doorgang om op het pleintje van de Nieuwe Wijk te belanden.



De Nieuwe Wijk centraliseert zich rond de fameuze Sint-Jozefskapel. Elk jaar op 19 maart vindt hier een bedevaart plaats die nog altijd druk wordt bezocht door pelgrims uit heel Vlaanderen en zelfs Nederland. Ga gerust even een kijkje nemen in de mooie kapel die bijna altijd open is.

Verlaat het pleintje in het midden (niet via een boog) en ga in de Akkerstraat naar rechts.

Deze straat telde vroeger heel wat arbeiderswoningen uit de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Velen zijn/worden gerenoveerd. Aan het einde van de Akkerstraat ligt het energiezuinige scoutslokaal van de 23ste Sint-Jacobusgidsen voor meisjes. Enkel de schouw van de open haard herinnert nog aan het vroegere lokaal.



Steek de Beukendreef over en neem het voetpad links naast de voetbalterreinen. Zo kom je in de Frans De Peuterstraat. Ga even naar links (50 m) en neem het bruggetje over de beek en de zandweg (naar Chiro Jez).

Aan je rechterzijde ligt de wijk Eigenheem. Ze dateert uit het midden van de jaren zestig en werd gebouwd door de Kleine Landeigendom. De huizen hebben allemaal een witte kleur.

Het pad brengt je naar het Klein Heiken.

Intussen wandel je voorbij de lokalen van Chiro Jez en het opvallende gebouwtje van fotoclub DIKA.

Ga op het Klein Heiken links, wandel via de Eikvarenlaan naar de Frans De Peuterstraat en neem rechts. Sla linksaf, de Beukendreef in, en dan rechts naar de Eikendreef.



In de straat zie je enkele merkwaardige villa's. Je komt ook voorbij serviceresidentie Lindenhof op de hoek met de Zilverlindendreef.

Even verderop kan je aan je linkerzijde een korte wandeling maken door het rustige Nelson Mandela-parkje. Daarna sta je op het Marktplein.



Daar vindt op donderdag de wekelijkse markt plaats. De vroegere Hoeve Van Paesschen is nu het Erfgoedcentrum, waar archieven van Kapellen worden bewaard door Heemkring Hoghescote. Ook de astronomische Smoldersklok vindt er onderdak. Neem een kijkje aan het raam of boek een geleid bezoek aan dit pronkstuk (via toerisme@kapellen.be).

Neem het pad naast het Erfgoedcentrum. Zo kom je in de Bevrijdingslei.

Aan het eind zie je de ingang van winkelcentrum Promenade.

Sla linksaf en loop langs het Dorpsplein met fontein en bibliotheek naar de ovonde, het centrale 'kruispunt' van Kapellen.