

# Van Hoogstraten naar Wortel-Kolonie

## Natuur- en landschapswandeling



### VERTREK VISITHOOGSTRATEN

Je vertrekt aan VisitHoogstraten, aan **KNP 86**.

Van hieruit ga je naar **KNP 84, 81, 50 en 52**.



Dit traject brengt je via de Vrijheid voorbij het Begijnhof, waar je rechtsaf de 's Boschstraat in gaat. Aan het kruispunt van de 's Boschstraat, Molensstraat en Bosuil neem je rechts de oude voetweg 'Stipstappenpad' die je naar KNP 52 brengt.

Je staat hier bij het Gelmelslot. Volgens de legende werd het Gelmelslot gebouwd door Gelmel, een hoofdman van de Noormannen, vandaar de naam. In het begin van de 15de eeuw zorgde Jan Van Cuyck voor de nodige herstellingen en in 1525 liet graaf Antoon de Lalaing het slot versterken en tot prinselijke woning inrichten, volgens de plannen van Rombout Keldermans en Domien de Waghmakere. Na talrijke belegeringen en branden werd het uiteindelijk onteigend door de Fransen en achtereenvolgens in 1810 ingericht tot bedelaarsoord, in 1880 tot landbouwkolonie en in 1891 tot toevluchtsoord. Sinds 1931 is het een penitentiair schoolcentrum. Ondanks de vele verwoestingen staat het, met zijn mooie voorgevel uit de 16de eeuw, toch gerangschikt als monument.

Hier recht tegenover neem je de oude voetweg 'Kasteelpad' via **KNP 53, 55, 28 en 29**. Deze oude voetwegen, ook kerkpaden of richtwegen genoemd, werden in vroegere tijden meestal gebruikt door voetgangers om de kortste, meest gerichte weg te nemen naar een ander kerkdorp, kapel of ander belangrijk eindpunt.

Vanaf **KNP 29** ga je richting **KNP 9** in de Torendreef. Je gaat verder via **KNP 8, 10, 88 en 2**, naar **KNP 3**. Je komt zo voorbij het oude kerkhof, waar een aantal landlopers hun laatste rustplaats gevonden hebben. Voorbij het kruispunt kom je aan Bootjesven, een natuurlijk ven dat werd uitgeturfd. In 1821 werden er in dit gebied 14 vennen opgetekend, maar geen enkele waterloop. Nu blijft er maar één ven over. Voorbij het ven, aan **KNP 3**, draai je rechtsaf richting **KNP 18** en verder naar **KNP 1**. Je komt aan het 'Casino' en aan bezoekerscentrum 'De Klapekster' van Natuurpunt.



De terugweg naar Hoogstraten start vanaf **KNP 1** via **14, 13, 12, 11, 95** en **26**. Je wandelt door verschillende dreven en komt zo toe aan de Sint-Jan-De-Doperkerk van Wortel. Naast de kerk is café De Guld, het lokaal van de eeuwenoude kruisbooggilde van Wortel. Aan **KNP 26** ga je naar **56, 53** en **52**. Je loopt langs de Oude Weg en je maakt verder weer gebruik van het Kasteelpad. Aan KNP 52 vind je de poosplaats met het gedicht van Guido Belcanto. 'Poosplaatsen langs de Mark'

is een kunstproject van kunstenaar Pien Storm van Leeuwen, waarbij zwerfkeien met een gedicht werden geplaatst langs het stroomgebied van de Mark.

Deze poosplaatsen nodigen de toevallige voorbijganger, fietser en wandelaar uit om even stil te staan bij het uitzicht, de geschiedenis of de sfeer van de plaats. Bekende dichters zoals Geert De Kockere en Marc Pairon schreven een inspirerend gedicht voor dit kunstpro-

ject. Het totale, grensoverschrijdende project bestaat uit 21 poosplaatsen. Het volgt het totale traject van de Mark vanaf de bron in Merksplas tot de monding ver voorbij Breda. Vanaf **KNP 52** wandel je naar **KNP 83** en **82**. Je bent ondertussen in de Lindendreef. Hier ga je steeds rechtdoor naar de Sint-Katharinakerk en komt zo aan het startpunt (**KNP 86**).



# Van Hoogstraten naar Wortel-Kolonie

## Bos- en heidewandeling

### Natuur- en landschapswandeling

13 km • ca. 2.45 uur



Downloaden?

Scan hier de code.

#visithoogstraten



Start wandeling knooppunt 86  
VisitHoogstraten | Vrijheid 149



Wandeling



Parking: vrij parkeren

[www.visithoogstraten.be](http://www.visithoogstraten.be)

03 340 19 55 - [toerisme@hoogstraten.be](mailto:toerisme@hoogstraten.be) - Samenstelling route en teksten: VVV Hoogstraten

**Hoogstraten**  
hoogst hartelijk