

Mgr. Eestermanspad

Bos- en heidewandeling



VERTREK GEMEENTEPLEIN

Deze wandeling start aan de Sint-Salvatorkerk op het Gemeenteplein in Meerle.

Eén van de oudste kerken van de streek en een echt juweeltje. De basis van de toren is romaans, vermoedelijk uit de 13de eeuw. Het schip en twee kleine zijkapellen zijn vroeg-gotisch terwijl het koor en de zijbeuken werden gebouwd in de 16de eeuw en eerder tot de late gotiek behoren.

Binnenin vind je diverse mooie kunstvoorwerpen waaronder twee schilderijen die gewijd zijn aan de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Meerle. In de kerkvloer liggen tal van 17de en 18de- eeuwse grafstenen, afkomstig uit de kerk van Breda.

In de schaduw van deze kerk werd op 11 november 1981 een nieuwe lindeboom geplant, precies op de plaats waar de voorganger het zowat 350 jaar uithield (geplant in 1627 en vernield door een storm in 1972).

Achter de kerk zie je het enige 'raadhuis' dat België rijk is. Je merkt dat de Nederlandse grens hier inderdaad niet veraf is, want zelfs qua bouwstijl doet het echt denken aan een 'Hollands' gemeentehuis. Stemmig is het in elk geval wel. Het werd gebouwd tussen 1914 en 1919, maar verloor na de fusie der gemeenten in 1977 zijn administratieve functie. Momenteel wordt het raadhuis gerestaureerd om in de toekomst dienst te doen als lokaal dienstencentrum met onder andere een bibliotheek, digidak en ruimte voor culturele activiteiten.

Vanaf het Gemeenteplein gaat het richting **KNP 73** in de Heimeulensstraat. Aan **KNP 73** ga je naar **78** waarbij je de Mgr. Eestermansstraat oversteekt. Je vervolgt naar **KNP 77** en van daaruit linksaf naar **75 en 10**. Aan **KNP 10** ga je rechtsaf naar **KNP 12, 13, 14** en je blijft verder de baan volgen richting **28**.

Op de hoek van Elsacker (**KNP 12**) staat het oude rentmeesterhuis van het Stift Thorn. In 1904 bouwde de familie Lauwers-Dupret een kasteel op het domein dat zij geërfd hadden van de abdij van Thorn, waarvan Meerle kerkelijk afhing. De rentmeesters van Thorn hadden hier in 1700 al een buitenverblijf genaamd Huize Elsacker.





Je gaat verder via Slikgat en Oosteneind. Aan **KNP 28** kan je eventueel een verkorting maken via het Nederlandse **KNP 21**. Let op: deze knooppunten zien er anders uit en staan aangegeven met geelgroene stickers. Aan **KNP 28** ga je naar **26** en eens Oosteneind ten einde steek je de grens over naar het Nederlandse **KNP 35**. Ga verder via de zandweg naar **31** in de Bleeke Heide. Hier ga je linksaf en via de Bleke Heidestraat naar **KNP 84**. Deze straat brengt je aan de rand van 'de Bleeke Heide', een rustgebied voor watervogels. Met een verrekijker kan je hier ganzen en andere vogels observeren. Na **KNP 84** gaat het naar **21, 97, 96, 92, 81** en **99**. Dit zijn allemaal nog Nederlandse knooppunten.

Een verkorting tussen **KNP 97** en **96** is mogelijk. Hiervoor ga je niet rechtsaf naar het Zwarte Goor (één van de grootste vennen in de Strijbeekse Heide), maar je volgt rechtdoor de zandweg. Je komt aan de Goudbergseweg waar je Pannekoekenboerderij Het Smokkelaartje vindt.

Ter hoogte van **KNP 81** kom je aan het Patersmoer. Maak hier ook de wandeling rond Patersmoer dat te midden van de met heide begroeide zandopstuivingen ligt. Zo zag het landschap in de streek er uit voor de landbouwontginning begon. Vooral aan de Nederlandse kant van de grens probeert men dit originele landschap op een aantal plaatsen te herstellen. Waar er enkel bomen aangeplant zijn, is dat zeer

eenvoudig: deze worden gekapt of in elk geval sterk uitgedund en de heide herwint zijn plaats. Waar er meer ingrepen gebeurd zijn, zoals nivellering, draait men die letterlijk terug: Het golvend landschap komt terug en ook de heide. Heidezaadjes kunnen immers tot 200 jaar inactief overleven in de grond en dan terug opschieten.

Om te vermijden dat de heide overwoerd wordt door grassen laat men er schapen, koeien of paarden grazen. Het Nederlandse Staatsbosbeheer doet er alles aan om dit heide- en veengebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Meer dan de moeite om de fauna en flora in dit kleine, maar zeer mooie gebied, van wat dichterbij te bekijken: elk seizoen heeft daarbij iets speciaals te bieden.

Vanaf **KNP 99** ga je verder naar het Belgische **KNP 1**. Onderweg zijn er vlonders aangelegd. Je loopt door de Strijbeekse Beek, je steekt de grens Nederland-België over en je arriveert nu in domein 'Elsakker'. Dit gebied van 155 hectare is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap kocht het in 1984 en heeft zo een uniek stukje Meerle van de verkavelingen gered. De weg slingert door een heidegebied. In augustus kleurt de heide het landschap mooi paars.

Ga verder naar **KNP 5, 9** en **10**. Je doorkruist het domein over de rechte centrale Polderdreef en ondertussen

geniet je van een prachtig stukje natuur. Halverwege de dreef draai je rechtsaf naar een wat opener gebied met grasland. Je komt uit bij het begin van de Polderdreef waar vooral loofhout groeit. Hier hoor en zie je beslist de meeste vogels. Als je stil bent, zie je misschien een weglopende ree of huppelende konijntjes.

Je verlaat het domein en je gaat verder naar **KNP 10** en **75**. Van hieruit gaat het via de Rondeelweg en de Ulicotenseweg terug naar het Gemeenteplein.

FABIANUS ANTONIUS EESTERMANS

De wandeling kreeg de naam Monseigneur Eestermanspad, ter nagedachtenis van één van Meerles grootste personen: Fabianus Antonius Eestermans, geboren in Meerle op 24 april 1858. Hij trad toe tot de orde van de Kapucijnen in 1878 en werd in 1905 tot bisschop gewijd. In zijn bisschoppelijk wapenschild stond het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje van Meerle met daarbij de lindeboom en drie merels.

Mgr. Eestermanspad

Bos- en heidewandeling

Wandelroute

15,6/17 km • ca. 3 uur



Downloaden?

Scan hier de code.

#visithoogstraten



Start wandeling
Gemeenteplein | Meerle



Wandeling



Parking: vrij parkeren

www.visithoogstraten.be

03 340 19 55 - toerisme@hoogstraten.be - Samenstelling route en teksten: VVV Hoogstraten

Hoogstraten
hoogst hartelijk