

# Kapucijnenpad

## Landschapswandeling



### 34 KAPUCIJNENKLOOSTER

De wandeling start aan het Kapucijnenklooster. Dit klooster herbergt een Franciscaans belevingscentrum waar je je kan laten inspireren en tot rust kan komen.

Met de rug naar het klooster ga je naar links naar **KNP 34**. Onmiddellijk aan de overkant zie je het Mariapark met de grot. Jaarlijks vormt deze grot een belangrijk aantrekkingspunt voor vele bedevaarders. Pater Pio, de meest beroemde van alle Kapucijnen, heeft hier eveneens een prachtig standbeeld gekregen.

Aan **KNP 34** zie je in de straat rechts het oude stationsgebouw (nu privéwoning) van de voormalige tramlijn Hoogstraten-Rijsbergen. De tramlijn werd in 1899 in gebruik genomen en in 1934 werd ze gesloten. In de maand mei en in de zomermaanden vervoerde de tram duizenden gelovigen die het Mariapark bezochten. Er werd over het station een pension gebouwd om de pelgrims de gelegenheid te geven in Meersel-Dreef te overnachten. Nu is daar café De Dreef.

Aan **KNP 34** ga je links naar **KNP 33** en **KNP 32**. Je wandelt nu langs de oever van De Mark en passeert hier de oude smeedijzeren trambrug over de Mark. Aan **KNP 32** ga je rechts en zie je in de bocht de nieuwe watermolen uit 1911 en aan de overkant de molenaarswoning uit 1894. In 1382 wordt de Meerselmolen voor het eerst genoemd. Het zal in die tijd slechts een kleine, houten molen zijn geweest, verscholen in het toenmalige moerasachtige gebied. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648) bevindt de watermolen zich op Spaans bezet gebied en wordt om die reden in 1624 vernield omdat de protestanten alle belangrijke bevoorradingspunten, zoals molens, willen vernietigen. De molen is een jaar later terug opgebouwd, maar brandt af in 1668 waarna de molen, waarschijnlijk in steen, opnieuw wordt opgetrokken. De geschiedenis herhaalt zich: in 1809 wordt de molen tijdens een hevig onweer door de bliksem getroffen en brandt opnieuw af én wordt enkele jaren later opnieuw opgebouwd. Op 19 april 1910 is het weer raak... de molen brandt voor de derde keer af. De toenmalige eigenaar Victor Rommens bouwt de molen in geen tijd weer op en deze molen staat er nog steeds, een prachtig staaltje van industrieel erfgoed. Tijdens de zomer kan je er op het terras heerlijk genieten van de rust.



Je slaat linksaf de Watermolenweg in, richting **KNP 44**. Aan **KNP 44** sla je rechtsaf de zandweg in naar **KNP 43** en ter hoogte van Meersel, rechtsaf, naar **KNP 42** en **37**. Aan KNP 42 kom je de Sint-Luciakapel tegen. Deze kapel vindt haar oorsprong in 1223 en was ongetwijfeld een houten constructie met strodak. In 1420 werd begonnen met de bouw van een stenen kapel op initiatief van Jan van Cuyk, Heer van Hoogstraten. Op 28 april 1421 werd de kapel ingewijd ter ere van de heilige Lucia en de heilige Quirinus. Tussen 1541 en 1542 werd ze vergroot met een koor en kruisbeuk, maar deze verbouwing werd maar half afgewerkt wegens geldgebrek. Tot aan de bouw van de kloosterkerk deed de kapel dienst als godshuis van Meersel-Dreef. De kapel is beschermd in 1953 en gerestaureerd in 1982.

Aan **KNP 37** kan je kiezen voor een verkorting of een uitbreiding van de wandeling. De korte versie gaat aan **KNP 37**, rechtdoor naar **KNP 36** en verder naar **KNP 35**. Op Heieinde zie je een paar mooie 19de eeuwse hoeses (nr. 2 en nr. 15).

Aan **KNP 37** ga je links naar **KNP 38** en verder rechtdoor naar het Nederlands **KNP 2**. Hier sluit de wandeling

aan op het Nederlandse wandelnetwerk. Let op: deze Nederlandse knooppunten zien er anders uit en staan aangegeven met geel/groene pijltjes. Vanaf de betonnen buis die het gemotoriseerde verkeer moet tegenhouden, wandel je op Nederlands grondgebied. Volg hier dus de geel/groene pijltjes. Voordat je aan de grens in de industriezone komt, sla je rechts af en ga je het natuurgebied in (aan het bord Hazeldonk).

Dit gebied vormt een buffer voor het lawaai van de snelweg E19 die een 200 meter verder hier vandaan ligt. Aan het einde van het natuurgebied, ter hoogte van **KNP 2**, ga je naar links naar **KNP 1**. Als je hier rechts kijkt, zie je op ongeveer 500 meter grenspaal 220 in het veld staan.

Ben je minder goed te been of wil je de drassige stukken via het Ballemanspad (= Laarzenpad) vermijden, neem dan aan **KNP 2** de verkorting rechts via de geasfalteerde baan (Kerzelseweg). Let op! Dit is een drukke weg, wees voorzichtig. Aan het Nederlandse **KNP 58** vervolg je via de Kerzelseweg naar **KNP 57** tot aan het kruispunt met Heieinde. (einde verkorting)

Als je aan **KNP 2** linksaf bent gegaan, vervolg je via **KNP 1** en **KNP 71**. Aan

**KNP 71** sla je rechtsaf naar **KNP 58** en volg je de wit/oranje pijltjes door het natuurgebied tot je ongeveer 1 km verder op een geasfalteerde weg komt. Dit is de Kerzelseweg waar je aan **KNP 58** links afslaat naar **KNP 57** en rechtdoor naar **KNP 59**. Hier zie je grenspaal 219 die het meest noordelijke punt van België aangeeft.

Aan **KNP 59** ga je links en rechts naar het Nederlandse **KNP 72**. Hier ga je rechts het pad op naast De Mark naar **KNP 2**. Je wandelt op de oever van de Mark. Op de grens passeer je grenspaal 218. Aan **KNP 2** ga je rechtdoor naar **KNP 33** en rechtsaf naar **KNP 34**. Als je hier rechts gaat, kom je weer aan het Kapucijnenklooster. In de Dreef op nummer 82 merk je een mooie gerestaureerde hoeve uit 1782, een aantal huizen met Franse kap (nr. 94, 96, 106 & 108) en een paar pittoreske huisjes met klokgevels die erg 'Hollands' aandoen (nr. 86, 120 & 139). De woningen van de vroegere wagenmaker (nr. 124) en de schrijnwerker (nr. 101) zijn nog zeer herkenbaar. Vergeet ook zeker niet de fraaie woning naast het Mariapark (nr. 37) te bekijken. Je loopt nu door heel het dorpscentrum met de vele horecazaken.

# Kapucijnenpad

## Landschapswandeling

### Wandelroute

8/5/6,5 km • ca. 2 uur



**Downloaden?**  
Scan hier de code.

#visithoogstraten



Start wandeling knooppunt 34  
Kapucijnenklooster | Dreef 38 | Meersel-Dreef



Wandeling



Parking: vrij parkeren

[www.visithoogstraten.be](http://www.visithoogstraten.be)

03 340 19 55 - [toerisme@hoogstraten.be](mailto:toerisme@hoogstraten.be) - Samenstelling route en teksten: VVV Hoogstraten

**Hoogstraten**  
hoogst hartelijk