

Juul Noeyenspad

Natuurwandeling



Juul was onderwijzer in Wortel waar hij ook woonde en een zeer actief en geliefd dorpsfiguur was. Wandelen naar de kolonie was voor hem letterlijk teruggaan naar zijn wortels, want hij werd er geboren.

Deze wandeling brengt hulde aan Juul Noeyens. Juul organiseerde, tussen 1970 en 1989, met Wortelkermis (tweede zondag van juli) 20 jaar lang een wandeling vanuit Worteldorp naar Wortel-Kolonie. Hij koos een bijzonder hoekje in of rond de kolonie en bracht daarbij telkens een interessant verhaal. Hij bracht daarmee niet alleen mensen samen in een sportieve activiteit, maar hij maakte ze ook bewust van het cultuurhistorisch patrimonium en leverde daarmee een onmiskenbare bijdrage aan de ontwikkeling van het toerisme in de streek.

Nast het Casino staat er sinds 1989 een monument ter nagedachtenis aan de man die 'Wortel leerde wandelen', maar die jammer genoeg al op 69 jarige leeftijd overleed.



1 WORTEL-KOLONIE

De wandeling vertrekt aan **KNP 1**. Je vertrekt zuidwaarts in de richting van de hoofdgebouwen tot **KNP 14**. Daar ga je rechtsaf in de Schooldreef naar **KNP 13** en **KNP 23**.

Op KNP 23 start de uitbreiding naar Bolk. Deze dreef loopt parallel met het hoofdgebouw (nu de gevangenis) dat je aan je linkerkant in de verte ziet. Je komt op een asfaltbaan en je draait rechtsaf naar **KNP 24, 12 en 10**. De route neemt je mee langs het kerkhof van Wortel-Kolonie waar een aantal landlopers hun laatste rustplaats gevonden hebben.

In maart 1988 hebben Juul en zijn vriend Jozef Bosch, de toenmalige directeur van Wortel-Kolonie, samen met leerkrachten en de leerlingen van de Wortelse gemeenteschool, achter het kerkhof een eiken bos van 1,5 hectare aangeplant. Bosch liet op het kerkhof ook een gedenkteken oprichten voor de slachtoffers van het bombardement van 13 oktober 1944 en voor de vele slachtoffers die na de oorlog nog omkwamen op het domein door landmijnen. De laatste daarvan werden pas opgeruimd door de ontmijningsdienst in 1986.

Aan **KNP 10** draai je rechts de Torendreef in richting **KNP 88 en 2**. Deze dreef is zo genoemd omdat men vroeger aan het einde van de dreef de toren van de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten kon zien.

Aan het kruispunt van **KNP 2** draai je rechtsaf naar **KNP 1**. (Als je aan KNP 2 linksaf gaat, dan neem je het Bootjesvenpad dat je langs Bootjesven en het herstelde heidegebied brengt. Je passeert op je linkerkant de voormalige boerderij van Wortel-Kolonie en bereikt terug het vertrekpunt.)



UITBREIDING BOLK - 8,5 KM

Bij de T-splitsing aan **KNP 23** ga je links naar **KNP 22** en daar meteen rechts naar **KNP 25**. Je volgt de lange dreef die, achter ons, langs de hoofgebouwen gepasseerd is.

Aan de rand van Wortel-Kolonie kom je langs 'Villa De Diept', zo genoemd vanwege haar ligging tegen een laag stuk grond langs de Mark. Aan **KNP 25** ga je verder richting **KNP 76**. Je komt op de grote weg Hoogstraten-Turnhout (N124), hier steek je over en neem je het fietspad linksaf naar **KNP 76**. Daar sla je meteen rechtsaf de zandweg in naar **KNP 75** (Papenvoort). Je bevindt je hier op de grens van Wortel, Merksplas en Rijkevorsel. De naam 'Voort' staat voor een doorwaadbare plaats in een rivier, in dit geval van de Mark en 'Papen' verwijst wellicht naar de eigenaars: 'papen of kerkelijken'.

Deze zandweg brengt je langs het domein van Merksplas-Kolonie en via **KNP 41** naar het Rijkevorselse gehucht Bolk. Ga rechtsaf richting **KNP 31, 96** en **92**. Aan je rechterkant ontvouwt zich

een hobbelig microreliëf met enkele vennetjes en vochtige laagten. Dit is het typische reliëf van de lager gelegen Kempen van enkele eeuwen geleden. Om je een beeld te vormen van toen, hoef je enkel de weiden te vervangen door heide en bunt (pijpenstrootje). Je arriveert op het gehucht Keirschot, op de grens van Rijkevorsel en Hoogstraten (Wortel).

Je gaat verder naar **KNP 93** en **KNP 26**. Zo kom je via de Zandstraat in het centrum van Wortel. We steken de N124

over naar de Sint-Janstraat, waar je linksaf draait in het Kerkpad tot aan **KNP 26**. Op de hoek staat het vroegere woonhuis van Juul Noeyens. Net voor de kerk van Wortel zie je rechts café De Guld, het lokaal van de eeuwenoude kruisbooggilde van Wortel en een ideale gelegenheid voor een rustpauze.

Je komt voorbij de oude pastorie en gaat op het einde linksaf naar **KNP 11** en **8**. Je slaat rechtsaf via de Torendreef, via **KNP 10, 88, 2** en **1** terug naar je vertrekpunt.



Juul Noeyenspad

Natuurwandeling

Wandelroute

4,5/13 km • ca. 1 uur



Downloaden?
Scan hier de code.

#visithoogstraten



Start wandeling knooppunt 1
BC De Klapekster | Wortel-Kolonie



Wandeling



Parking: vrij parkeren

www.visithoogstraten.be

03 340 19 55 - toerisme@hoogstraten.be - Samenstelling route en teksten: VVV Hoogstraten

Hoogstraten
hoogst hartelijk